

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Vraag je af: 'Wat kan ik doen vandaag?'**

“Iedere dag op deze aarde is een uniek ervaren - qua tijd, qua energie, qua mogelijkheden,... en dit kan je heel goed aanvoelen: ‘die dag vandaag, wat kan ik doen vandaag?’

Je wordt je bewust van de tijd dat je op die aarde bent, en 's morgens stel je je de vraag: ‘wat is mijn dag vandaag, wat moet ik doen vandaag?’ En vanuit de verbinding met de aarde, het wezen aarde, zou je dan ineens kunnen zien, vanuit de glimlach van de aarde naar jou toe: ‘dit is wat ik moet doen, dit kan ik vandaag doen.’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 14: ‘Contact met de aarde, contact met de mensheid’) © Mayil.com